

## 15 december 2024 derde advent verkondiging

Wij van Zuid / Regenboog

**Schriftlezing:** Micha 5 vers 1 t/m 4a

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Er is een talkshow op TV, laten we zeggen Bar Laet, en één van de gasten aan tafel is Micha. Wat zou hij ons te zeggen hebben? Micha staat niet bekend als een gezellige gast aan tafel.

Zou het over oorlogsdreiging gaan? Ook vandaag zijn er oorlogen, op nog geen dag reizen hiervandaan. En NAVO-baas Mark Rutte roept ons op om ons voor te bereiden op oorlog. Kan dat goed gaan?

Zou Micha dan ook zeggen dat het onze eigen schuld is? Als je mensen één voor één vraagt: wil je oorlog? zegt iedereen 'nee'. Maar om allerlei redenen – geld, macht, wraak, slechte leiders – ontstaan er steeds nieuwe brandhaarden. God maakt geen oorlog, wij doen het elkaar aan.

Of zou Micha dan vooral de nadruk leggen op wat wij kunnen doen? Zoals zo mooi staat in Micha 6:8: *Jullie weten toch wat je te doen staat: eerlijk zijn, rechtvaardig en trouw, en niet alleen aan jezelf denken, maar dichtbij God leven. (Micha 6:8 BGT)*. Er is zelf een hele beweging van christenen wereldwijd naar Micha genoemd: de Micha-beweging. Zij benadrukken dat geloof in God onlosmakelijk verbonden is met recht doen en vrede zoeken en zorgen voor de schepping.

Het zal hoe dan ook een confronterend gesprek worden, met die klokkenluider Micha. Maar dan zit er ook iemand aan tafel die alles kwijt is en die vraagt aan Micha: 'Ik stel niks voor op het wereldtoneel, waar kan ik me aan vasthouden?'

Op dat moment beginnen Micha's ogen te stralen. *'Uit een hoek waaruit je het niet verwacht, komt iemand die de mensen zal leiden als een herder. Iemand bekleed met de macht van God. Iemand die vrede brengt.'* Daar zetten we het beeld even stil.

Wat Micha zegt, dat is precies wat we nodig hebben: Een leider als een herder.



De belangrijkste taak van een herder is **de kudde bij elkaar houden**. Ook wij hebben leiders nodig die niet groepen tegen elkaar uitspelen maar doordrongen zijn van het besef dat we bij elkaar horen. Leiders die op verbinding uit zijn. Verbinding is zo'n woord waar je ergens niet goed van wordt, maar het is wel nodig. Alleen in verbinding met elkaar kunnen we goed leven.

Een herder **houdt van zijn kudde**. We hebben leiders nodig die houden van de mensen die ze leiden. Soms lijkt het meer alsof ze de mensen verachten en bespelen ze het volk voor hun eigen gewin. Wie leidinggeeft vanuit boosheid of uit ijdelheid, of om iedereen onder controle te willen houden, is geen goede leider. Een goede leider heeft hart voor mensen.

Een herder heeft **speciaal oog voor de kreupele schapen**, de schapen die niet meekunnen. Ook dat is lastig voor leiders, dat je soms geen meter vooruit komt. Er zijn altijd mensen die extra zorg nodig hebben. Je kunt wel mooi zeggen dat iedereen recht heeft om mee te doen met de maatschappij (en dan bedoelen dat iedereen zelf zijn geld moet verdienen), maar niet iedereen kan op die manier meedoen. Er zullen altijd mensen zijn die het niet alleen kunnen, goede herders – goede leiders - hebben daar aandacht voor.

Maar een herder – dat vond ik bij de profeet Zacharia (Zach. 11:16) - **verzorgt ook het gezonde schaap**. Ik hoor daarin zoiets als: focus niet alleen op mensen die hulp nodig hebben, maar heb ook oog voor wie gezond zijn. Ieder mens wil gezien worden. Ook degene die gewoon zijn gang gaat en het wel redt. Maar ik hoor daarin ook: de grens tussen gezond en niet-gezond is flinterdun. Als je gezonde mensen opjaagt en onder druk zet, als ze niet hun eerste levensbehoeften krijgen, gaat het niet goed. We hebben allemaal verzorging nodig en we zijn allemaal kwetsbaar. Denk niet dat jou nooit iets overkomt. In enen blijk je ziek te zijn. Of je wordt slachtoffer van een misdrijf. Ook gezonde mensen hebben aandacht nodig.

Een leider als een herder, die oog heeft voor heel de kudde, die van ze houdt en ze bij elkaar houdt. Bethlehem heeft een traditie op dit punt. Het mag dan geen grote stad zijn, maar er komen wel bijzondere mensen vandaan. Denk maar aan die herdersjongen die eigenlijk over het hoofd gezien werd en toch de koning werd, David. Maar denk ook aan zijn overgrootvader Boaz, hoe hij als een herder leiding had over zijn akkers en zijn mensen en zich over Ruth en Noömi ontfermde.

Een leider als een herder dus, zegt Micha, maar wel krachtig. Veel mensen verlangen naar een sterke leider. We beseffen denk ik dat je macht en kracht nodig hebt om dingen recht te zetten, om het goede spoor te houden. De leider waarover Micha het heeft, krijgt die macht. Van God. Het is geen eigenschap, het is een gave. Hij is bekleed met de macht van de HEER, zegt Micha.

Bij ons is macht al snel een vies woord. Machtsongelijkheid, machtsmisbruik... Leiders die macht hebben door mensen om te kopen of te manipuleren. Die macht uitoefenen door anderen te onderdrukken, weg te zetten en te demoniseren. 'Verdeel en heers!' zei de vader van Alexander de Grote bijna 400 jaar voor Christus.

De macht die God geeft is anders. Dat is macht die gevuld is met genade, liefde, barmhartigheid. In Psalm 85(:10-12) staat het heel mooi:  
*Gods glorie komt wonen in ons land. Trouw en liefde omhelzen elkaar. Recht en vrede begroeten elkaar met een kus. Trouw bloeit uit de aarde op. Recht ziet uit de hemel toe.*  
Zo ziet de macht die God geeft eruit: daar komt iets goeds uit voort.

Dus Micha ziet ergens in de toekomst een leider die als een herder is bekleed met macht van God. Een leider die vrede brengt, shalom. Dat is veel meer dan staakt-het-vuren, veel meer dan een machtsevenwicht waardoor er even niet gevochten wordt. Shalom is de vrede waarin voor ieder een plek is, en waar recht gedaan wordt. Zodat je veilig kunt wonen. Onder je eigen wijnstok of vijgenboom is dan het Bijbelse beeld. Duurzame vrede.

Wie is die leider waar Micha het over heeft? Christenen, al vanaf het eerste moment, herkennen hier Jezus Christus. Dat komt ook omdat Mattheüs deze woorden aanhaalt in het kerstevangelie.

Dus die leider die als een herder is en bekleed met Gods macht is gekomen. Jezus Christus is in de wereld gekomen. Hij is de goede herder. En zijn macht, zijn van God gegeven macht? Die heeft Hij afgelegd, toen Hij geboren werd in een stal, rondliep hier op aarde en stierf aan een kruis om ons te redden. Hij heeft zijn leven voor ons ingezet. En God heeft Hem uit de dood opgewekt. Hij leeft.

Maar het is niet af. Het is geen vrede. We wachten nog steeds. Advent is wachten, op kerst, maar ook wachten ook op de dag dat Jezus terugkomt.

Micha had het over een kind dat nog gebaard moet worden. 'Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard...' zei hij. Dan denk je deze dagen aan Maria en het kind in de kribbe. Maar het kan ook zeggen: er komt iets nieuws, maar zover is het nog niet. Dat nieuwe leven is nog onderweg, het moet nog gebaard worden. Paulus zegt ergens dat de schepping zucht als in barensweeën. Het is nog niet goed allemaal. Onze leiders lijken zo vaak niet op die herder met macht die bij God vandaan komt. We wachten op Gods nieuwe wereld. En dat wachten doet pijn. Zoals het baren van een kind pijn doet. Dat hoort erbij. Niet alles in het leven verloopt glad en pijnloos. En daar lijden we onder en zuchten we onder. Maar niet als mensen die geen hoop hebben. Het is een hoopvol wachten. Wachten op de geboorte van Gods toekomst. En die komt! Zeker weten!

Terug naar de talkshow tafel. Daar zit Micha de profeet. Met zijn vlijmscherpe analyses. En zijn vermoede: 'Je weet toch wat je te doen staat: eerlijk, rechtvaardig en trouw zijn, niet alleen aan jezelf denken maar leven met God.' Maar als hij praat over Gods toekomst, dan beginnen zijn ogen te twinkelen. Er is hoop.

Dat is wat hij allemaal zegt, stel ik me zo voor. Maar ik vraag me ook af: als Micha daar aan die talkshowtafel zit: zou ik naar hem blijven luisteren? Of zap ik halverwege weg, 'gaan we weer...' Kunnen we het opbrengen om die woorden van Micha echt binnen te laten komen? Het hele pakket. De keiharde kritiek, de eenvoudige leefregel en de hoop op God, die trouw blijft, ook al doet het leven nu nog pijn.

Het hoort bij elkaar. Je worsteling met dit leven en de hoop die God geeft. Je houden aan Gods leefregels en uitzien naar die toekomst van vrede. Hoop zonder oog voor de realiteit is zweverig. Realiteitszin zonder hoop kan je cynisch of depressief maken. Laten we het goede doen én hopen op God. In die samenhang zit de kracht. Amen.